

8. Juli 2017

Clara & Noah^s

Kobber bryllup

Mel.: De tre musikanter....

1. Om Clara og om Noah
vi løfter her en flig,
med glæde fejrer vi for dem
nu 12½ års krig.
Se først så fik de Ida
derpå kom Agnes til,
helt fuldendt er familien
i livets store spil.

2. Se, knapt var parret viet,
før fed Peugeot de fik,
at så parcelhus fulgte
var vel nærmest god logik.
Men parret indså hurtigt,
de pipfugl måtte få,
for sådan dagens Danmark ser
eliten højt på strå.

3. Til daglig på kalender
har Clara hjemme styr,
med dato, tid og måned
har til gengæld Noah styr.
På kobberbryllupsdagen
han noget overså,
for herren havde nemlig selv
et kursus meldt sig på.

4. At undersøge alting
til bunds er Noahs stil,
på sine laurbær han ej
vil tåle mindste hvil.
En ingeniør i gerning
bør søge bedst besked,
og ikke tolerere blot
enhver tilfældighed.

5. Som super bager Clara
sin dej har evig kær,
så derfor se at pakke sig
kan Mette Blomsterberg.
Med håndelag kan Clara
en bagedyst bestå,
mon Danmarks Radio de en dag
får hende øje på ?

6. Når mor i køknet bager,
hun assistance får,
til hende begge pigerne
for hende nemlig går.
Da hygger de sig alle
gi'r bolledejen puf,
når Noah vender hjem, han alt
kan æde i en ruf !

7. Når festen er til ende
ved baren ingen kø,
da kursen sætter parret mod
en skøn Kanarisk Ø.
Med pigerne en ferie
de nemlig trænger til,
at nyde det en uge under
palmerne de vil !

8. Imens må fisk derhjemme
alene klare sig,
men heldigt i bassinet er
der ingen dræberhaj.
For Clara og for Noah
tillykke med i dag,
en **skål** for kobberparret her
i muntert vennelag.

Kærligst Yrsa & Henning, Hans & Grethe